

Maar hebben kinderen ook rechten??? (door: Mattanja)

Mijn naam is Mattanja en ik wil u iets vertellen over de rechten van kinderen,

Iedereen denkt overal maar recht op te hebben. Maar hebben kinderen ook rechten???

In 1989 werd in een groot wetboek de rechten van kinderen geschreven en 21 landen hebben hierin ja gezegd, deze regels te gaan volgen.

In deze wet staat dat ieder kind recht heeft op,

1. een veilige plek
2. om niet ziek te hoeven zijn
3. om les op school te krijgen
4. om niet misbruikt te worden
5. om bescherming te krijgen

Daar moeten de grote mensen voor zorgen vind ik. Dan pas voelen kinderen zich fijn, waar ze ook maar wonen, of dit nu in Harkema is of in Ghana.

Er staat ook in dit wetboek dat we geen verschil mogen maken of je nu bruin bent, blank, krullen hebt of in een andere God gelooft.

Ik vind dat alle kinderen het recht hebben om bruin, blank, krullen of een andere God te hebben, dat we kind mogen zijn!

Daarom voor alle kinderen heb ik dit willen voorlezen en ook ik ben trots dat jullie hier allemaal zijn, omdat jullie de Kinderen van Child Support wel respecteren zoals ze zijn en helpen een betere toekomst te geven, zoals door de zonnestrallen om te zetten in de veiligheid van zonnepanelen en dat we het niet erg vinden om hiervoor vriezen voeten te gaan krijgen,  
Dank jullie wel.

Stichting goed idee projecten